

**Afgelopen weken hebben Twitter, Facebook en kranten vol gestaan met oordelen over The Nanny-on-tour van Jo Frost.** Zelfs spijkers met koppen van afgelopen zaterdag ging over The Nanny. Iedereen heeft er een mening over.



Er is een heuse **tegenbeweging** op gang gekomen van verontruste pedagogen, journalisten en ouders die een #stopjofrost beweging hebben opgezet. Deze beweging vindt dat "de methode van Jo Frost te eenzijdig is en zelfs schadelijk kan zijn voor kinderen en ouders. Dit met name door het gebrek aan aandacht voor de gevoelens van de kinderen en waar hun gedrag vandaan komt. Ook biedt Fros's opvoedmethode geen lange termijnoplossing. Het baart ons grote zorgen dat de opvoedmethode van Jo Frost door onzekere ouders in Nederland als de norm zal worden gezien" bron: [www.stopjofrost.nl](http://www.stopjofrost.nl)

Het VN-kinderrechtencomité heeft zich al eerder uitgesproken over reality tv met kinderen. Ze maken zich zorgen om "de schending van de privacy van kinderen als gevolg van de reality tv-shows, zoals

Supernanny, waarin kinderen vreselijk gedrag vertonen en geportretteerd worden in een verschrikkelijke context." Bron: Guardian 2008

De tegenstanders (#stopjofrost) roepen dan weer veel verzet op bij de voorstanders die weer een #gojofrost beweging oprichten. De voorstanders vinden vooral dat er strakker moet worden opgevoed, dat kinderen grenzen nodig hebben en meer discipline en respect bijgebracht moet worden.

Wat je er ook van vindt van deze discussie, het wederzijds respect is ver te zoeken. Voor- en tegenstanders proberen elkaar op allerlei manieren te overtuigen van hun mening. Het gaat hierbij om een waardebotsing. Bij een waardebotsing - wel of niet vinden dat Jo Frost goede technieken gebruikt- leren we in een Gordontraining dat het dan vooral belangrijk is om het goede voorbeeld te geven. Als je wilt dat een ander meer jouw waarden gaat aannemen, dan is het belangrijk om te luisteren naar de ander, zelf het goede voorbeeld voor te leven en met elkaar in gesprek te gaan over het verschil in waarden. Dan ontstaat er ruimte om naar elkaar toe te bewegen.

Hierbij 2 links naar artikelen die naar mijn mening respectvol en oplossingen biedend (goede voorbeeldgevend) en niet veroordelend reageren op The Nanny.

<http://www.gordoncommunicatie.nl/nieuws/jo-frost-vergeet-actief-te-luisteren/>

Ter nuancering: Ik vind dat Jo Frost wel luistert naar de moeder en puberdochter maar vergeet te luisteren naar vader en de peuters.

<http://liefdevol-opgroeien.nl/media/crisis-interventie-in-de-opvoeding-op-tv-zo-kan-het-ook/>

Ter nuancering: Ik vind dat als ouders de behoefte hebben om zonder hun kinderen in bed te slapen zij wel voor een andere oplossing moeten kiezen. In kleine stapjes je kind leren om alleen te slapen.

**Agenda: 15 April 2015** start voor ouders van kinderen de Gordontraining: "Effectief communiceren met kinderen"

Opgave en meer info: [Lieke@kalthorncoaching.nl](mailto:Lieke@kalthorncoaching.nl)

Verslag en filmpje van het Gordoncongres:

<https://www.facebook.com/kalthorncoaching/posts/1027312603965153>

In het najaar start een Gordontraining "effectief communiceren met Tiensers" en een vervolgtraining voor ouders die al eens een Gordontraining hebben gevolgd

**kalthorn**  
coaching en training

Bosweg 64 7314HD Apeldoorn

[www.kalthorncoaching.nl](http://www.kalthorncoaching.nl)

<https://www.facebook.com/kalthorncoaching>

<https://www.facebook.com/Communicatiemetpubers>